

12 profetiska drömmar om Zlatan och Vilddjurets Rike

Inskickat från en tjej som vill vara anonym!

1. (2001) Jag såg Jesus ca 5 m nordväst ifrån mig. Jesus som var klädd i vit lång klädsel. Han svävade nordväst, knappt 5 cm över marken, längs en stig (på min barn-domsgård i verkligheten). På vardera sida längs stigen fanns buskar. Medan han flög gav han välsignelser, från hans vidöppna händer, som liknade glitter som föll ner från hans händer över buskarna.

2. (Maj 2016) Det var den yttersta tiden. Jag och många andra människor sprang för våra liv från en svartklädd demon (dödsängeln) som var ute efter allas själar. Jag var sist av alla när jag sprang och allra närmast demonen och kände att det var kört för mig. Allra först sprang en kvinna (som jag känner), som är väldigt "religiös", ifatt alla och var glad att hon skulle överleva. Demonen sköt skott mot oss och jag föll på mar-ken liggandes bredvid ett träd som fallit på marken. Jag såg att skottet träffade den religiösa kvinnan som fortfarande var först av alla. Jag tittade på min kropp för att se andra skottet och såg att den hade kommit på det liggande trädet bredvid mig, endast cirka 5 cm ifrån min mage. Medan jag låg på mage tittade jag upp mot skyn och såg ett stort, runt, starkt ljus på himlen där det stod ordagrant "DU ÄR gud". I ljuset fanns det en enorm glad mun som var leendes mot mig vilket jag visste var Gud. Jag höjde mina händer till skyn och började tacka och prisa Herren med enorm sann glädje och guds-fruktan.

3. (2016) Jag satt på marken med ett dött lamm liggandes framför mig. Jag la mina händer över lammet och bad för det en stund. Jesus satt bredvid mig i lång vit klädsel på sig men jag såg och visste inte han var bredvid mig eftersom han var osynlig. Han tittade nöjt över mig och vägledde mig telepatiskt under min bön. Efter en stund såg jag lammets händer börja röra på sig och den fick liv igen. Då kände jag enorm glädje och började prisa Herren för Han gett den liv och återuppstått den från de döda via mig.

4. (2016) En äldre dam (som jag känner) höll mina händer och sa att jag skulle ta emot Jesus genom hennes bön och jag såg ett ansiktsuttryck på mig själv som indikerade på att jag Tog emot honom (som en bekräftelse). Hon hade ett vitt, långt och smalt instru-ment på bordet som hon gav mig. Jag blåste i den och ljudet lät som änglarnas trum-petljud. Jag kände kärlek strömma inom mig när jag hörde ljudet. Det lät så högt att jag vaknade upp från min dröm.

5. (2016) Jag var bortrest i Libanon och var hos mina släktingar och deras familjer i en flervåningshus. Jag tittade ut på himlen till vänster från deras balkong. Jag såg en sol och en fullmåne precis under solen. Jag sa till släktingarna: "Ser ni att det är Guds tecken och att domedagen är på väg, ser ni?" Jag sade så med tårar i ögonen efter-som folk inte trodde på sanningen. Jag bad från hela mitt hjärta att de skulle vända sig om. Sedan sa jag: "När jag (återvänder hem från resan) sänder er ett meddelande (via "whatsapp") tro på mina ord, för er egen skull, för det jag kommer att tala om är från Gud och inte från mig." De såg förvånande på mig och vissa var skeptiska mot mig, och t.o.m arga (på att det var jag som visste sanningen trots deras religiositet), men följde

mig ändå när jag skulle leda dem till en plats för att få skydd (från det som skulle hända). När alla var utanför byggnaden, låste jag hela byggnadens enorma och breda port med en ovanligt stor nyckel. Sedan ledde jag dem österut och vi promenerade i ett led.

6. (2016/2017) Jag såg fullt av bin utanför mitt breda avlånga fönster. Jag kunde se hur bina såg ut inuti deras kropp och såg en vitklädd (vit rock) varelse sittandes i varje bi som styrde i dem. Jag såg endast deras vitklädda underkropp. De försökte ivrigt att flyga in till mig utan att lyckas. De flög istället hastigt på fönsterglasen. Ett av bina hittade en fyrkantig liten öppning bredvid fönstret och smet in i den och flög direkt på mitt huvud. Den flög från min högra nackdel upp till toppen av min vänstra huvuddel med ett högt surrande ljud.

7. (2017) Jag var i en gymnasieskola. Chippet var "top" ämnet som alla pratade om på rasterna som om det var det senaste "modet." I skolan fanns det även ett rum där eleverna kan få det implanterat i handen. Vi satt i matsalen vid ett bord och de började prata om chippet. De bad en elev som satt vid bordet bakom mig, som chippat sig, att visa sin hand där han hade chippat sig. Han puttade ut stolen ifrån bordet, stod upp och höjde handen högt och stolt. Han hade inga ansiktsuttryck och var känslolöst. Det fanns ett långt ärr mellan lång- och ringfingret och ner en bit på handen. När jag såg detta kände jag panik och blev stressig och visste inte var jag skulle ta mig till. Jag var den enda som visste sanningen. Sedan fanns det en elev som precis skulle gå och chippa sig, då tog jag tag i honom i panik in i ett rum så vi kunde prata omedelbart och ostört. Jag började varna honom och kämpade med att övertala honom att inte chippa sig. Jag blev tårögd och sa, sorgset, till honom "Du kommer att brinna i helvetet om du gör det!" (på arabiska språket). Killen blev konstig av sig och plötsligt såg jag honom som om han vore en halv människa, och halv robot med ett fyrkantigt huvud och hans identitet försvann. Då visste jag att det betydde att han redan har blivit programmerad och hjärntvättad, stegvist (sakta men säkert), till att gilla chippet och att övertalning aldrig skulle fungera. Jag kände en enorm hopplöshet och sorg för att han blev förlorad.

8. (2017) Jag satt i en stor sal med många människor som satt vid olika bord och fikade och hade det trevligt. Sen öppnades salens dörrar och fullt med demoner störtade in. De var synliga och såg fruktansvärda ut och de hade konstiga figurer. Människorna såg dessa onormala figurer (demoner) men log mot dem och fortsatte att prata och äta sin fika. De hade ingen reaktion och reagerade inte eftersom de var världsliga och långt ifrån andlighet och Gud. De var så vana vid människor som klär ut sig till djävular (halloween mm) och skumma figurer. Gud fick mig att veta att dessa människor ägde så många saker som var demoniska att de varken kunde känna någon skillnad eller att det var någon fara för dem. Jag satt allra sist och längst bort ifrån dörrarna och såg allt och hur de inte reagerade och visste att jag var den enda som vet sanningen om dem. Jag var den enda som smet ut och flydde. Demonerna såg hungriga ut och flög i full fart efter alla människor de hittade.

9. (2017) Jag var på min f.d gymnasieskola. Rektorn och lärarna hade arrangerat en dag med aktiviteter med olika lekar. För varje spel man vann fick man tatueringar och

olika märke på armarna. Jag såg alla elever gick runt med tatueringar och märken på deras armar. Jag drogs även in i en lek men bestämde mig för att inte ta ett märke om jag vann. Jag satt med min lärare och en klasskamrat vid ett bord och spelade ett spel. Jag hade även en vit valp med mig som satt på bordet. Jag vann ett spel med dem och skulle precis resa mig upp och ta min valp och gå därifrån. När jag la min hand på bordet, för att resa mig upp, och ta tag i min valp kände jag plötsligt en nål komma in i min hand mitt emellan tummen och pekfingret. Jag tittade på den och såg läraren spruta in ett smalt genomskinligt band in på min hand med en lång nål. Inuti bandet fanns det en genomskinlig vätsa med glitter i. Nu befann sig en bit av bandet inuti handen med en liten knut ovanpå handen som syntes. Det gick så snabbt som en sekund att göra. Jag blev så arg på läraren och började skälla på henne för hon hade gjort något sådant. Hon såg bitter och känslolös ut, helt utan ansiktsuttryck, och sa inget som om hon vore en robot utan egen vilja. Jag hörde då ett bibelord i mitt huvud på engelska "do not make any cuttings on your body". Jag tog läraren åt sidan och sa argsint till henne "Varför gör du detta?" Trots att hon inte sa något fick jag ändå av Gud veta att det var för att rektorn befallde dem och hon var rädd för att få sparken. Då sa jag till henne "Lyssna! Om jag skulle bli befalld att göra något sådant så skulle jag hellre leva fattigt utan jobb än att göra det". Jag gick förbi lärarnas skåp och såg att en lärare hade stängt in sin katt i sitt skåp medans hon själv jobbar. Jag tyckte så synd om katten och blev sorgsen att människorna blivit helt konstiga av sig och helt utan empati.

(Not: 'Luciferace', Lucifer ras, kallas det vaccin dem vill vaccinera oss med. Den innehåller kristaller som lyser i ultraviolett ljus vilket man kan stråla med en mobil och på så sätt SE vem som vaccinerat sig. Det var just det jag såg i min dröm innan jag hade en aning om 'Luciferace').

10. (Juli 2018) Jag och tre barn fick reda på att vi skulle träffa fotbollsspelaren Zlatan. Då gapade och skrek barnen ut hans namn av glädje som om han vore deras idol. Jag och barnen satt runt ett stort bord och Zlatan stod bredvid bordet och tittade på oss. På bordet hade var och en av oss en tablett kapsel framför oss som var från Zlatan som han väntade på att vi skulle förtära. Inuti varje kapsel gömde sig ett rfid-chip som Gud fick mig att veta och varnade mig. En av barnen la en kapsel i munnen och jag rusade fram och tog ut den med fingret. Jag gick snabbt till köket och kastade dem i papperskorgen. Då tittade Zlatan på mig och hans ansikte blev ond med en konstig grimas och röd av ilska. Han liknade en robot som inte kunde säga ett enda ljud. Hans ego och stolthet blåste upp i hans ansikte som om han inte kunde förstå hur jag kunde göra så mot hans "image". Jag sprang allt vad jag kunde med barnen ut och ner från en brant trappa. Jag sprang längs gatan allt vad jag kunde och ovanför mig förföljde en helikopter mig. Den hade en skärm som visade exakt vart jag var och ett rött laserljus strålade ner vertikalt på mig. Jag blev plötsligt väldigt snabb av mig och fick supernaturliga förmågor. Jag vände mig till höger och sträckte ut min högra arm vidöppet och välte ner alla bakom mig, som jagade mig, med en vind som kom ifrån mina armar. De förföljde mig och alla som inte accepterade chippet och visste exakt var man befann sig.

(Not: Gud visade mig vad som händer med idolisering och att fienden kommer att använda sig av kändisar som tex fotbollsspelare, sångare, skådespelare mm att locka an-

dra med chippet och att de kommer kämpa med näbbar och klor för att få in chippet i vart enda en.

Tre dagar senare efter drömmen såg jag Zlatans reklam med visa kort där han så enkelt "blippar" vid betalning. Gud fick mig att veta att nästa gång blir det ett chip han gör reklam på).

11. (14/12/18) Jag satt i ett rum på golvet med mobilen i mina händer och en pojke satt mitt emot mig. Helt plötsligt blev jag som besatt av mobilen och var så inne i den att jag inte kunde ta bort min blick ifrån den eller vända ansiktet och lägga ifrån mig den trots att jag kämpade. Den kändes snart som en fjärrkontroll och jag styrde pojken så han luta sin rygg neråt till golvet så att han nästan låg ner trots att han kämpade sig upp. Sedan såg jag ett lakan började gå av sig själv längs väggen och slingra sig fast som en orm runt dörrhandtaget och knöt sig själv en knut via dörrnyckeln till rummet, för att jag inte ska kunna smita ut. Det fysiska lakanet var en orm i andevärlden. Jag såg lakanet (ormen) fastän jag inte tittade på den för att jag fortfarande inte kunde få bort min blick från mobilen. Jag visste att lakanet (ormen) ville låsa in oss och döda oss. Medan jag inte kunde släppa mobilen blev jag stressad och började åberopa Jesus blod och sa flera gånger "Jesus blod.. Jesus blod.." på engelska språket. Plötsligt gick den andliga ormen ut ur lakanet och lakanet blev löst och knöt upp sig själv. Då kände jag att vi just blivit räddade med hjälp av Jesus blod och jag andades ut med stor lättnad.

12. (Dec 2019) En man som var besatt av en demon hade stor makt och sprang runt i en stad jag var i och började attackera och skada folket i staden. Alla var rädda och kunde inte försvara sig från den onda makten. Han började komma mot mig och först försökte jag gömma mig och fly men han hittade mig och var på väg att attackera mig. Jag började brottas med honom och fick ner honom på marken. Jag satte mig på hans mage och band hans armar med mina händer. Jag sa till honom "Jag befäller dig att säga att Jesus är frälsaren." Han vägrade att säga det medans hans tungan rullade runt i munnen. När han vägrade sa jag det två gånger till men han kunde inte säga det. Något hindrade honom från att säga det och hans kraft minskade och jag besegrade honom med namnet Jesus. Hans krafter gav upp och han kunde inte längre kämpa när jag nämnde namnet Jesus.